

# KERK & Leven

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

26

2022

WEEKKRANT

29 JUNI

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

## Samana Sint-Franciscus bezocht het Damiaanmuseum

Samana Sint-Franciscus, geruggesteund door de gelijknamige parochie, koos voor Damiaanmuseum. Een goede keuze. Damiaan is bij het brede publiek bekend, o.a. als de Grootste Belg en als de inspirator voor het Damiaanjaar en de leprabestrijding in de wereld.

Het vernieuwde museum, 'een eigentijds en interactief belevingscentrum', slaagt erin om die naam-bekendheid concrete invulling te geven en het uitzonderlijke van deze man uit Tremelo overtuigend te documenteren.

In twee groepen, begeleid door deskundige en gedreven gidsen, wandelen wij van de geboorte van Jozef De Veuster in de weidse beemden aan de Dijle (1840), over zijn werk op de Hawai-eilanden en op het melaatseneiland Molokai (1863-1889), pal aan de andere kant van onze aardbol, over zijn standbeeld in de eregalerij op het Capitole in Washington, naar de nog steeds onmisbare Damiaanactie heden ten dage.

Mijlpalen in zijn leven worden afgewisseld met anekdotes. Zo verneemen wij waar Jozef De Veuster zijn ietwat vreemde patersnaam 'Damiaan' gehaald heeft. Zijn moeder las elke avond voor uit een dik boek vol heiligenlevens. In dit bonte gezelschap maakten de heiligen Cosmas en Damianus blijvende indruk

op het gezin. Volgens een legende waren die twee broers geneesheren in Syrië in de derde eeuw en verzorgden zij gratis de zieken. Als christenen stierven zij de marteldood. Zij zijn de kerkelijke patroons van chirurgen en geneesheren, met feest op 27 september. Damiaan heeft zijn naam grote eer

aangedaan.

Gelukkig waren er ook zitplaatsen zodat het bezoek voldoende comfortabel kon verlopen, mede dankzij de inzet van onze Samana-vrijwilligers.

Het opvallendste authentiek voorwerp van Damiaan zelf als zijn wandelstok. M.H., wellicht de meest devote van al onze deelnemers, was zo in vervoering dat zij poogde de kostbare relik aan te raken en misschien ook even uit te testen. (zie foto)

Gelukkig kon de gids verhinderen dat het alarm afging en dat een politieheliikopter boven onze hoofden zou verschijnen.

Op het einde van de tentoonstelling kan je, geïnspireerd door Damiaan, medewerking verlenen aan de Damiaanactie. Minstens een paar van onze bezoekers hebben zich terstond aangemeld. (zie foto links)

Het was een leerrijk museumbezoek, afgesloten met een gezellig sa-



Stok van Damiaan

menzijn, van lekkere taart en van deugddoende verbondenheid.

Raf

Meer foto's hieronder alsook in het Fotoalbum van [www.franciscusfrando.be](http://www.franciscusfrando.be)





## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

## DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

## Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

## VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

## Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

## ABONNEMENTEN

**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON  
SINT-ANTONIUS

**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON  
DON BOSCO

**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON  
SINT-FRANCISCUS

**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

## EINDREDACTIE FRANDO

**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

## CONTACTADRESSEN

**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**,  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

## SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

## SINT-FRANCISCUS

**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190,  
3001 Heverlee  
Open op dinsdag en donderdag  
van 09.30 u. - 11.30 u.  
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen  
op 016 25 04 59  
of liefst op 0492 319215

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 3 juli** vieren we het **af-scheid van Pastor Rony Timmermans** als zonepastoor van **KesseLinde.in de kerk van Don Bosco om 10 u** met aansluitend een receptie in de parochie van Blauwput. meer info hieronder.

## Zondag 10 juli

**Artiestenmis: Viering wordt opgeluisterd met viool en orgelmuziek.** Beide muzikanten Organist Anna en Violist Gleb studeerden af aan het Lemmensinstituut in Leuven.

**10 u.** Woord en communiedienst  
Voorganger: Thierry Van Craenem  
Lector: Lutgarde Frederix

## Zondag 17 juli

16de zo door het jaar  
**10 u.** Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert  
Assistent: Lieven Dries  
Lector: Ronny Van de Gaer  
Zang: Maria Van Eepoel  
Orgel: Herman Baumers

## Zondag 24 juli

17de zo door het jaar  
**10 u.** Woord en communiedienst  
Voorganger: Gaston Eysermans  
Lector: François Barrette  
Zang: Guy Saenen  
Orgel: Raoul Vereecken

## DON BOSCO

**Zondag 03 juli Zoneviering - Af-**

## VIERING RONY TIMMERMANS



Rony Timmermans, administrator van de Pastorale Zone KesseLinde, gaat met pensioen. Dit willen we samen met hem vieren met een eucharistieviering op **zondag 3 juli e.k.** in de kerk van Don Bosco (Orto-

scheid van Rony Timmermans als zone-pastoor van KesseLinde - Don Boscokerk 10 u.

## Zondag 31 juli

**Zondag 14 augustus:** Maria Tenhemelopneming  
**Zondag 04 september**  
**Zondag 18 september**

## SINT-ANTONIUS

## Zondag 3 juli

**Geen viering in onze kerk**, enkel de Zoneviering: Afscheid van Rony Timmermans als zone-pastoor in de Don-Boscokerk om 10 uur.

## Zondag 10 juli

**15de zondag door het jaar C**  
**11 u.** woorddienst met CD-muziek  
Voorganger: Mirjam Van Lammeren  
Assistent: Hilde Sinap  
Beelden: Ad

## Zondag 17 juli

**Geen viering in onze kerk**

## Zondag 24 juli

**17de zondag door het jaar C**  
**11 u.** viering met CD-muziek  
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert  
Assistent: Caroline Van Audenhoven  
Beelden: Leo Swinnen

## Zondag 31 juli

**Geen viering in onze kerk**

MEDITATIE IN DE  
CHRISTELIJKE TRADITIE

## Wij geloven

Wij geloven in jou, **Vader**, bron van leven, een stem die ons wegroept uit angst en dood vandaan.

Wij geloven in Jou, **Jesus**, weg ten leven, een voorbeeld die ons toont hoe dienen leven doet.

Wij geloven in Jou, **Geest**, inspiratiebron, kracht, trooster en helper in onze gemeenschap.

Wij geloven in Jou, **gemeenschap van mensen waar** ieder welkom is, de minste mens het meest.  
Jef Wauters

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in**

lanenstraat, Kessel-Lo). De viering vindt plaats **om 10 uur**.

Aansluitend is er een receptie die doorgaat op de parochie H. Hart (Blauwput) in zaal De Kring (Kerkstraat, Kessel-Lo).

Om iedereen de kans te geven om aanwezig te zijn, zal er op zondag 3 juli geen viering plaatsvinden in onze Franciscus/Antoniuserkerk. Wij hopen iedereen te ontmoeten op deze heuglijke viering en aansluitende receptie.

**het Don Bosco centrum.** Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtucht.

**Data 2022 meditatiegroep:**  
Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijdagen van 10u tot 10.30u

**Juli 2022:** Maandagen 4 en 18 en vrijdag 8 en 22 juli 2022

**Augustus 2022:** Maandagen 1 en 15 en 29 en vrijdag 5 en 19 augustus 2022

**September 2022:** Maandagen 12 en 26 en vrijdag 2 en 16 en 30 september 2022

## Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43  
katrien.rombouts@hotmail.com

Getuigenis bij de uitvaart van  
Marcel Doms op 10-6-2022

Marcel tijdens de eerste communieviering van 19 september 2021

Marcel je werd geboren in Sint-Katelijne Waver op 30 september 1937 als 2de zoon in een gezin van 6 kinderen. Als ik je familie hoorde vertellen was je een fijne broer. En al van kindsbeen af, zat het priester worden in je bloed. Je ging naar de scouts en werd er leider. Na je humaniora studeerde je verder en heb je gewerkt bij de CM vooraleer je de keuze maakte om je roeping te volgen. Met de nodige vragen van je ouders ging je toch je roeping achterna. Maurits Andries, ons allen hier wel gekend, was nog je pastorale begeleider op het Joh. XXIII-seminarie.

Op 26 juni 1970 werd je tot priester gewijd. Als onderpastoor kwam je hier terecht in deze parochie, de toenmalige Heilig hart parochie waar je onder Pastoor Andries mee zorgde voor deze gemeenschap. Later ging je werken in het ACW en toen je daar begin 2000 op pensioen ging keerde je terug als pastoor naar deze parochie. Tien jaar heb je hier lief en leed proberen meevieren. Het was niet altijd evident want je gezondheid was toen al niet optimaal. Dat was in zeer grote lijnen je levensweg.

Maar.... We zullen je altijd blijven gedenken als de aangename prater, de man die gezellig met een glas in de hand tijd maakte voor een praatje. Iedereen kende je als een eenvoudige man. Was het op je werk, aan de toeg of in de Zoenk. Als je je ergens voor engageerde en je moest er zijn was je er meestal ook. Dat kunnen we helaas niet altijd zeggen van andere momenten. Je kreeg op je werk de bijnaam, "Marcel soms". Omdat je vaak wel ja zei, maar er niet altijd was of te laat kwam. Ook wij in deze gemeenschap hebben dit ervaren. Je sukkelde met jezelf, soms geraakte je er niet als je een viering moest voorgaan. We losten dat altijd wel op om in vervanging te voorzien, maar het gaf een onaangenaam gevoel.

Maar als je er was, was het een zalige samenwerking. Je kon meegaan



in een verhaal of viering of gesprek alsof je al de voorbereidingen meegemaakt had. Je kon je inleven in mensen en ging met honderden op weg om een doop, huwelijk, uitvaart of andere viering voor te bereiden en voor te gaan. Of voor de zorg om medemensen die jij onder je vleugels nam. Ik denk daarbij vandaag aan Benny die jij onder je vleugels nam en die daarstraks als dank je foto, je kruisje en gedachteniskaars mee naar voor bracht.

Ja Marcel, hoe dikwijls nam je hier in deze gemeenschap of elders niet de beker in je handen, en heb je, in de naam van de Heer het brood gebroken. Hoe vaak ben je niet met mensen op weg gegaan. De reacties op sociale media over je overlijden logen er dan ook niet om.

We mogen hier vandaag ook niet de Lourdesbedevaarten en je reizen naar Israël en Kosovo vergeten waar jij een aantal keer de trekker was. Of de keren dat je proost was op de vele kampen mede dankzij jouw hebben mensen een aantal waarden meegekregen, ongedwongen, die hen vandaag nog steeds helpen. Maar de laatste jaren was je minder zichtbaar. Je werd meer een kluizenaar en je omgeving (familie, vrienden en onze gemeenschap) zagen je minder en minder. Meerdere keren ging je naar het ziekenhuis voor onderzoeken maar je vertelde dat ze nooit iets gevonden hebben.

Marcel we zeggen vandaag dank. Dank om die man met zijn enorme talenten en zijn gebreken. Dank om alles wat je gedaan hebt in je leven voor anderen. Deze kelk en priesterstola was voor jou dan ook geen ereken of één van macht: het was er één die vertelde van verzoening, liefde, hoop, moge de Heer zelf nu méér van jou maken, en we geloven: je zult in overvloed leven. Daarom leg ik nu graag deze kelk en stola bij u.

Lieven Dries





## De Geest waait waar Hij wil. Brengt Hij kracht, recht, hoop, moed? (Deel 1)



Don Bosco Kessel-Lo  
Pinksteren, 5 juni 2022

### Welkom

*Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood. En wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt. Geef ons dezelfde taal om uw Woord te verstaan. Bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw Naam.*

### Inleiding

Op de vraag 'Welke christelijke feestdagen vind je belangrijk?' zullen de meeste mensen wellicht 'Kerstmis en Pasen' antwoorden. Tijdens het voorbereiden van deze viering kwam ik tot het inzicht dat 'Pinksteren' niet moet onderdoen voor Kerstmis en Pasen. Integendeel.

2000 jaar geleden kwamen de vrouwen en mannen, die Jezus trouw gebleven waren, samen om het Joodse Pinksterfeest te vieren. Ze herdachten het verbond dat Jahweh met zijn volk bij de Sinai had afgesloten: 'Ik heb u bevrijd uit de slaavernij van Egypte. Als jullie precies doen wat ik zeg, zullen jullie mijn volk zijn'.

Die vrouwen en mannen beseften dat Jezus tot in zijn dood trouw gebleven was aan dit verbond met zijn Vader.

'Niet mijn wil, maar uw wil geschiede'. Na zijn kruisdood waren ze eerst bang om het lot van hun gestorven vriend te moeten ondergaan. Maar gaandeweg raakten ze begeesterd door de straffe uitspraken en daden die hij had verricht. Ze waren niet langer meer te houden. Ze

goiden de deuren van hun schuilplaats wagenwijd open en getuigden in woord en daad over die wonderbare man uit Nazareth.

*Laten we ons in deze viering eveneens aangesproken voelen door de geestdrift en bezieling die van Jezus en zijn volgelingen uitgaat.*

### Gebod

God van leven, soms houden wij onze adem in als we zien wat er allemaal in uw/onze wereld gebeurt. Zoveel verdriet is er, zoveel dat verkeerd gaat, zoveel dat **misloopt**. Daarom bidden wij: **zend toch uw geest van vernieuwing**.

Soms raken we buiten adem, God, alsof we geen lucht krijgendoor alles wat ons bedrukt en benauwt voor alles waar we ons zorgen om maken en alles waar we bang voor zijn. Daarom bidden we: **zend toch uw geest van kracht**.

Op deze dag van licht en vuur en **windbieden** wij om geestkracht, om nieuwe moed, om lucht en liefde **om samen in beweging te komen op de weg die Jezus ons gewezen heeft. Amen.**

### Lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen

*Evangelië van Pinksteren (uit 'Een koning op een ezel' Nico Ter Linden blz. 229-231)*

Het was Pinksteren. Uit de wijde omtrek waren mensen naar Jeruzalem gekomen om het oogstfeest te vieren. ...

'...Iedereen die dat wil, kan met ons meedoen', ging Petrus verder. 'We praten met elkaar over Jezus en over onze dromen. We proberen zo te leven dat onze dromen waar worden. Dat er geen verschillen meer zijn tussen armen en rijken, Joden en Romeinen, mannen en vrouwen. Want zo leefde Jezus ook. Dat is leven in de Geest van God.'

### Duiding (Frans)

Wat Pinksteren zo uniek maakt, is de vaststelling dat we, in vergelijking met Kerstmis en Pasen, zelf

aan zet zijn. Pinksteren roept ons op om ons niet door angst of tegenslag voor de buitenwereld af te sluiten maar integendeel ons verbonden te weten met de anderen en kracht, inspiratie te putten uit de positieve dingen die rondom ons gebeuren.

**Zjef Vanuytsel** heeft dit treffend verwoord in zijn lied 'Je kunt niet zonder de anderen'.

'Als je soms denkt aan de pijn en het leed die jou vrienden jou deden die gisteren nog zegden alles voor je te doen of je luistert naar de wereld met haar moord en oorlogsberichten dan vraag je je af waarom je nu leeft.

En dan krijg je lust om je eigen eiland te kopen weg van de mensen en hun harteloos gedoe om naar eigen maat je eigen pad op te lopen weg van je vrienden want je bent het moe.

Maar dan zie je toevallig een paar fijne dingen: twee mensen die elkaar zomaar een pleziertje doen of twee anderen die proberen elkaar te beminnen en dan krijg je weer zin om verder te doen.'

De Geest van Pinksteren komt meestal op onverwachte ogenblikken aanwaaien en spoort mensen aan om het beste van zichzelf te geven. Hierover kon onze eerste pastoor **Eugeen Vanhoorenbeke meespreken** toen hij op een dag in Campo Rico getuige was van een onweer om schrik van te krijgen. Voor de duidelijkheid: Campo Rico is een barrio of krottenwijk in Caracas, de hoofdstad van Venezuela.

'Op zeker ogenblik hoor ik het geroep en geschreeuw van een vrouw op straat. Ik zie dat uit haar huisje het water via de ramen naar buiten spuit. Onmiddellijk schiet ik alles uit (behalve mijn broek) en op mijn blote voeten naar buiten. Het was verschrikkelijk in dat onweer en die regen. De muren van het huisje waren al aan het scheuren. Samen met een buurman haal ik de deur neer zodat het water een uitweg naar buiten vond en de druk

op de muren afnam. Binnen was het er lelijk gesteld. Water, vuiligheid, slijk... en in dat alles dreven de potten, de pannen, papieren en kleren. We hebben daar in het begin gewerkt tot aan onze knieën in het slijk. Enkele mannen kwamen helpen. Sommigen waren dronken maar deden toch iets. In tegenstelling met de kerkgaande mensen die zich op zo'n ogenblikken niet laten zien'.

'De hevige regen heeft zo'n twee uur geduurd. Het huisje was niet helemaal ingestort maar toch zo goed als onbewoonbaar. Ik heb de mannen aangesproken en heb hen kunnen overtuigen om het gezin met acht kinderen te helpen. Ze hebben wonder boven wonder mijn gebrekkig Spaans begrepen'.

'Om de schade aan de woning te herstellen, heeft iedereen iets gegeven van het weinige dat ze hebben. Ook ik heb mijn deel betaald. De mannen zijn dan cement en bouwstenen gaan kopen. Ik heb hoofdzakelijk cement gesleurd in een blikken bus. Het was zeer vermoeiend telkens de berg op en af zonder trappen. Wat heb ik gezweet. Ik heb natuurlijk mijn toog moeten uitschieten. De mensen waren zeer verbaasd, een pastoor zonder toog en nog een die werkt. Na het werk nog wat gepraat met de mannen. Ze waren allen zeer blij en gelukkig. Nu is het ijs met de mannen voorgoed gebroken. Nu ben ik één van hen'. De essentie van Pinksteren komt hierop neer. **Sloop de muren om je heen en gedraag je gedreven door de Geest.**

*Hierop komen we in de voorbeden concreet terug.*

We laten deze woorden in stilte onze ziel bestuiven en dan zingen we:

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.

### Voorbeden

Soms grijpen we naar uitvluchten wanneer anderen op ons een beroep willen doen. 'Ik voel me niet be-

kwaam. Ik heb het al druk genoeg. Zoek iemand anders'. Kom Geest, open onze ogen en oren voor wie op ons beroep wil doen.

**Wek uw kracht en kom ons bevrijden**

De oplossingen voor de klimaatverandering kunnen we niet overlaten aan anderen. Ook wij zullen ons steentje daartoe moeten bijdragen door zuiniger met water, energie en brandstof voor onze wagen om te springen. Kom Geest, geef ons weer kracht om te doen wat moet.

**Wek uw kracht en kom ons bevrijden**

Het fake news op de sociale media brengt ons danig in de war. Wie en wat mogen we nog geloven? Kom Geest, geef ons weer waarheid.

**Wek uw kracht en kom ons bevrijden**

De oorlog in Oekraïne stemt ons machteloos en maakt ons boos. Moge ondanks de repressie de proteststemmen tegen de oorlog in Rusland steeds luider en luider klinken. Kom Geest, geef ons weer hoop.

**Wek uw kracht en kom ons bevrijden**

### Zegen

Geest van God: levensadem, wind en vuur kracht tot leven in verscheidenheid, doe ons leven en leven mogelijk maken: krachtig, hartverwarmend. En laat ons af en toe ook tot rust komen, op adem komen, ontvankelijk voor wat komt, voor wie komt op onze weg.

*Laten we elkaar 'aansteken' om goede dingen te zien en aan te moedigen. Zegene ons daartoe de Ene: Vader, Moeder, Zoon en Heilige Geest.*

Don Boscoparochie Kessel-Lo  
Uit de viering van Pinksteren, 5 juni 2022

Viering opgesteld door Lieve Neukermans

## Je zal steeds in ons hart blijven bestaan

*We nemen nu afscheid van je lichaam, maar je zal steeds in ons hart en in onze gedachten blijven bestaan.*

Op vrijdag 10 juni 2022 namen we in de Sint-Franciscuskerk te Heverlee, afscheid van priester **Marcel Doms**, gewezen pastor ACW, geboren in Sint-Katelijne-Waver op 30 september 1937 en overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 4 juni 2022.

De Sint-Franciscusgemeenschap zal Marcel gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2022

Dag Marcel, wij zijn hier in onze kerk samengekomen om je leven in Gods handen te leggen.

Je bent naar deze plaats gebracht door hen die je liefhebben.

Kom nu thuis in ons midden, in het huis van de Vader waar je zo vaak zelf gebeden hebt.

Marcel, hier staan we dan, zoals jij



Priester Marcel Doms bij de eerste communie op 19 september 2021

het graag wilde, samen rond de tafel met je familie en vrienden. Enerzijds kennen wij gevoelens van droefheid omwille van je heengaan. Anderzijds is er ook dat enorme gevoel van vreugde en dankbaarheid om wat jij voor ons betekend hebt, wie jij voor ons bent geweest.

*Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen. Je moet dat niet proberen. Je moet eenvoudig volharden. Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost, want zolang de leegte blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.*

*Het is fout te zeggen: God vult die leegte. Hij vult haar helemaal niet. Integendeel. Hij houdt die leegte leeg en helpt ons zo de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. Hoe mooier en rijker de herinneringen des te moeilijker de scheiding.*

*Maar dankbaarheid verandert de pijn van de herinnering in stille vreugde. De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.*

*Je moet zorgen dat je niet in je herinneringen blijft graven en jezelf er niet in verliest: een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken; buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit; dan wordt het verleden een blijvende bron van vreugde en kracht.*

Dietrich Bonhoeffer

Lees ook het getuigenis van Lieven Dries op pagina 2.

## Overlijden in Sint-Franciscus



*De kleine momenten waren altijd het meest waardevol. We hopen dat we een beetje van jouw menslievendheid voor altijd met ons mogen meedragen*

Op vrijdag 24 juni 2022 namen we in de Sint-Franciscuskerk te Heverlee, afscheid van de heer **Lucien Robberechts**, lid van OKRA, vrijwilliger bij Poverello, lid van het plaatselijke Franciscuskoor, geboren in Korbeek-Lo op 29 oktober 1942 en overleden in woonzorgcentrum Dijlehof in Leuven op 16 juni 2022.

De Sint-Franciscusgemeenschap zal Lucien gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2022

Met dank aan allen die Lucien met warme zorgen hebben omringd met in het bijzonder het team van woonzorgcentrum Dijlehof voor de betekenisvolle momenten tijdens de laatste weken.



## UIT ONS RIJKE PAROCHIEVERLEDEN



Don Bosco – Jef Wauters Pinsterviering 20 juni 2012  
**VERVULD WERDEN ALLEN VAN HEILIGE GEEST**

*Kom Geest van uittocht en bevrijding, stuwkracht naar een nieuwe wereld, verzacht ons hart, maak wijd open ons verstand, doe ons geloven in mensen, verheug ons, vuur ons aan, dat wij ontbloeien in jeugd, zo jong en oud als wij zijn. Zeg: Amen – ja ik wil.*

Met Pinksteren bereikt het paasgebeuren de volheid van zijn betekenis. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren: beelden om te zeggen dat het feest van de opstanding pas zijn volle betekenis krijgt wanneer die opstanding ook gebeurt bij de volgelingen van Jezus.

### Duiding

1. Aan het eind van haar verhaal proclameert de bijbel de utopie van een 'nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. De Hebreeuwse taal, en dus de Joodse bijbel, heeft geen woord voor 'deze wereld'. Wat wij 'deze wereld' noemen, heet in de taal van de bijbel 'hemel en aarde' dat waar je leeft, wat je ziet, hoog en laag, om je heen, ver weg en dichtbij. Die nieuwe wereld wordt gezien als

een stad; als een tuinstad, een paradysstad vol bloeiende vruchtboomen, en met een rivier van kristalhelder water.

2. Volgens de geest en naar de letter van de bijbel, is het kenmerkende van 'deze wereld' van deze gangbare, 'oude' wereld de macht van de rijken en de machteloosheid van de armen:

de willekeur van de folteraars, uitbuiting en onderdrukking, oorlog en geweld.

Tranen dus, dood, rouw, weelklachten, kortom: een zee van ellende.

Wat zag Johannes? Een nieuwe wereld, 'de zee is er niet meer'.

Er is geen dreiging meer, geen recht van de sterksten.

Hij zag een nieuwe wereld waar mensenrechten gelden.

En hij zag de nieuwe wereld 'uit de hemel' neerdalen.

Uit de hemel betekent 'van Godswege' en 'van Godswege' betekent vanuit de Thora.

De nieuwe wereld wordt geboren, daalt neer vanuit de Thora: zoals een kind neerdaalt uit de moeder en geboren wordt, aan het licht komt. Een nieuwe wereld die 'uit God geboren' wordt: die de vrucht is van het volbrengen van zijn Thora. 'Uit God geboren' betekent uit kracht van ontferming, uit trouw en volharding, geboren, uit liefde.

3. En de heilige stad, Nieuw-Jeruzalem, zag ik, neerdalend uit de hemel van Godswege, als een vrouw in bruidstooi, bereid om tot haar man gaan.

De nieuwe wereld verschijnt, 'openbaart zich' als een vrouw die gereed en voorbereid is om begin en bron van nieuw leven te zijn. Zij wordt de moeder van nieuwe generaties; met haar begint de geschiedenis opnieuw en nu pas echt, be-

vrijd van alle ellende.

4. Die neerdalende nieuwe wereld is een stad uit één stuk, één gestalte, terwijl wij een stad kennen met zijn grote verscheidenheid en vele tegengestelde belangen.

De verscheidenheid zal tot ontrenten, de veelheid van minderheden; de uit alle volkeren en talen op ons toesnellende vreemdelingen, de vele onverstaanbare talen, culturen en religies, die ons zo vaak verwarren en angstig maken.

Die verscheidenheid zal tot eenheid worden, tot gemeenschap.

Wij zullen uit kracht van de Thora geleerd hebben met elkaar te leven. Dat wordt ons in dit visioen aangezegd in het beeld van de 'stad'

5. En hij sprak: 'alles maak ik nieuw.'

Merk op dat dit toekomstvisioen in de verleden tijd geschreven staat, wat nog geschied zal, wordt verteld alsof het al geschied is.

Zo maakt de schrijver ons duidelijk dat dit toekomstvisioen niet onmogelijk is.

Wat in dit toekomstvisioen gezien wordt, kan volbracht worden, kan toekomst, nieuwe geschiedenis worden.

Net zoals Jezus het ons heeft voorgedaan, kunnen wij volgend de Thora, het woord van leven leven. Met dat visioen voor ogen nu leven, is onze opdracht en wil zeggen dat we ons niet laten afstompen door de zorgen van iedere dag, en dat we ons niet laten intimideren door de harde stemmen van cynische, realisten die het beter weten.

Kom heilige geest van de Thora, van God Ik zal, de Komende.

Jef Wauters – Uit de Pinsterviering in het Don Boscocentrum – 20 juni 2012

## Caracashulpfonds

*Beste lezer en sympathisant,*

In Campo Rico blijft de herinnering aan Padre Eugenio verder leven, alhoewel hij bijna 40 jaren geleden is overleden. Sindsdien zijn er al 10 pastoors geweest in de parochie, maar Padre Eugenio blijft de priester bij uitstek. Het is alsof de tijd is blijven stilstaan.

Vorige maand was **pater Willy Polders** in Campo Rico voor enkele interviews met de studiebeursstudenten. Toen hij hiermee klaar was haalde **Nina Campo de Alvarez** enkele vellen papier te voorschijn met daarop haar getuigenis over Padre Eugenio.

Pater Willy bezorgde ons de vertaling van haar getuigenis.

Met de maanden juli en augustus in het vooruitzicht wensen we je een deugddoende vakantie toe.

*Hier al een eerste deel van het levensverhaal:*

### HET LEVENVERHAAL VAN PADRE EUGENIO IN CAMPO-RICO

Het begon allemaal in 1966. In de voetsporen van Jezus zette Padre Eugenio zich onvermoeibaar in voor zowel jong als oud. Tot diep in de nacht zat hij voor zijn typemachine om zijn eigen versie van de catechismus voor de Eerste Communie uit te tikken. Alles wat met onderricht te maken had lag hem nauw aan het hart. Men mocht niet vrijblijvend over Jezus praten. Zijn voorbeeld moest nageleefd worden. Bestaande catechismussen bleven voor hem in gebreke omdat ze een te vrijblijvend christendom voorstonden.

Padre Eugenio drukte duidelijk zijn eigen stempel bij het onderricht.

Maandelijks gaf hij een informatieblad uit waarin hij allerlei activiteiten aankondigde en iedereen aanspoorde om mee te doen en niet aan de kant te blijven staan.

Was er in de parochie iemand ziek, dan stond hij de zieke bij en kocht zelfs de nodige medicijnen als de familie dat niet aankon. Het gebeurde dat hij de medicijnen zelf kwam toedienen als de zieke overdag thuis alleen was.

Op 27 december vieren we elk jaar het feest van Sint Jan-Evangelist. Hij is de patroonheilige van onze parochie.

Voor Padre Eugenio stond het feest volledig in dienst van de zieken en ouden van dagen. De zusters van



Vorselaar, die de zieken en ouden regelmatig bezochten en hen de communie brachten, zorgden altijd voor de nodige uitnodigingen, zodat niemand vergeten werd.

De chauffeurs van de enkele auto's die Campo-Rico rijk was, werden ingeschakeld om de meeste zieken aan huis af te halen. Het feest was van Sint-Jan maar de zieken stonden voor hem die dag in het middelpunt. Ze werden in de parochiezaal samengebracht.

De jeugd zorgde voor zang en ontspanning. Spijs en drank was er voor iedereen.

Voor Padre Eugenio was dit feest heel belangrijk.

Lang voor dat paus Franciscus ons oproep om de mensen die aan de rand van onze samenleving leven, op te zoeken, was dat voor Padre Eugenio een punt van eer.

Weken voordien hadden we verschillende activiteiten in de parochie en werden handelaars in de stad bezocht om geld en middelen bij mekaar te krijgen voor het grote feest.

### VZW Caracashulpfonds – Driemaandelijks tijdschrift

Uit nr 2 april/mei/juni 2022. Verantwoordelijke Uitgever: Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 3010 Kessel-Lo. Telefoon 016 25 35 23. Rekeningnummer van het Caracashulpfonds: BE06 4310 2248 0122

Aanvankelijk opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Boscoparochie, de nodige gelden te bezorgen voor zijn afreis naar Caracas, voor uitrusting en levensonderhoud, groeide het fonds gaandeweg uit tot een heus steunfonds voor de bewoners van Campo Rico die zich onder impuls van hun Padre Eugenio, wilden bevrijden van passiviteit, armoede, bijgeloof en onwetendheid.

Ook na het overlijden van Eugeen in 1982 is het Caracas hulpfonds blijven steun bieden.

Wil je nader kennis maken met het Caracashulpfonds, dan kan je terecht bij **Eddy Deroost**.

Wil je het project van de studiebeurzen steunen, dan kan je je bijdrage storten op het gegeven rekeningnummer. Voor een bedrag van 40 euro of meer ontvang je een attest wegens schenking. Dit bedrag kan je vervolgens in mindering brengen van je jaarlijkse belastingaangifte.

## VAKANTIETREGELING



Het parochieblad komt in vakantie sfeer.

Het nummer 26 (27-28) verschijnt nu, op woensdag 29 juni 2022, en brengt nieuws van drie weken.

Op woensdag 6 en woensdag 13 juli

komt er dus geen parochieblad.

Nummer 29 (30-31) kan je verwachten op woensdag 20 juli 2022, en brengt ook nieuws van drie weken. Op 21 juli is het Nationale feestdag

Dan weer 2 parochieblad-loze weken: woensdag 27 juli en woensdag 3 augustus.

Vanaf woensdag 10 augustus keren we met parochieblad 32 terug uit vakantie en zetten de gewone wekelijkse regelmaat weer in.

Verdere verschijningsdagen in 2022

Augustus 2022: op 10 – 17 – 24 – 31

augustus

Op 15 augustus O.L.Vrouw Hemelvaart  
September 2022: op 7 – 14 – 21 – 28 september

Oktober 2022: op 5 – 12 – 19 – 26 oktober

November 2022: op 2 – 9 – 16 – 23 – 30 november

Op 1 november Allerheiligen en op 11 november Wapenstilstand

December 2022: op 7 – 14 – 21 – 28 december

Op 25 december Kerstmis

En in onze speciale tijden: Toch een zonnige, uitrustende vakantieperiode gewenst aan u allen!

## KALENDERBLAADJE

Wij delen en breken brood met elkaar. En danken daarbij de aarde die ons dit geschonken heeft.

Wij bidden U, God, ons te helpen deze aarde te eerbiedigen en te bewaren, te herstellen van de wonden die haar dagelijks worden toegebracht, in strijd met haar bestemming.

Wij breken en delen en zijn ons bewust dat grond wordt uitgebuit voor handelsdoeleinden,

dat er voedseloverschotten zijn aan de ene kant van de aarde en honger aan de andere kant,

dat bossen gekapt worden, waardoor de grond het water niet meer kan vasthouden en uitdroogt, verwordt tot woestijn, dat broeikasgassen de lucht worden ingeblazen en als klimaatchaos de toekomst van onze kinderen bedreigen,

dat water wordt vervuild, dat giftige stoffen in de grond worden geloos-

d, en slachtoffers maken, wie weet nog hoeveel,

dat mensen uit hun land worden gedreven omdat er kostbare grondstoffen zijn gevonden.

Wij bidden U, God, laat ons samen de aarde bewonen en bewaren, haar vruchten delen, één volk zijn.

Jef Wauters uit parochieblad 25 van 20 juni 2012

## PLUSKAMP VOOR JONGEREN

Het jaarlijkse Pluskamp van IJD (Interdiocesane Jeugddienst) dat is zes dagen met meer dan honderd jongeren een ongelooflijke ervaring meemaken. Het is een kamp vol samen spelen, lachen, knutselen, zingen, dansen, praten, denken, bezinnen, bidden... Tijdens deze week staan er heel wat activiteiten gepland zoals zang- en knutselmomenten, keuzeactiviteiten, een dagtocht, vrij podium en een groots kampvuur. Er

wordt volop genoten van het buitenleven. Eten in het zalige zonnetje, slapen in tenten en frisse lucht inbegrepen!

Het kamp start op **maandagochtend 4 juli 2022 en eindigt op zaterdagmiddag 9 juli** in Hamont (Limburg) en kost €140 voor IJD-leden en €145 voor niet-leden. Inschrijven kan je doen via de website van IJD [www.kerknet.be/ijd](http://www.kerknet.be/ijd)