

KERK & leven

15

2023

WEEKKRANT

12 APRIL

JAARGANG 84

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Wij
hebben
het zout
gedeeld

Zondag 7 mei 2023

OVAAL-dag

Proef gratis mee en ontmoet
Leuvense levensbeschouwingen.



Park De Bruul, 3000 Leuven



14u - 17u



Springkasteel voor groot en klein



Info & inschrijven via



ovaal.leuven@gmail.com



V.U. Lydia Van Hirtum, Martelarenlaan 8, 3010 Leuven

Beste

Jullie waren misschien aanwezig op onze vorige edities van onze “interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdagen”. Een lang woord, we geven het toe, maar het geeft absoluut weer waar we naar streven:

“Ontmoetingen tussen mensen en groepen die streven naar een mooiere wereld, vanuit de inspiratie van hun levensbeschouwing.”

Dit jaar organiseren we onze 3de editie, op **zondagnamiddag 7 mei, tussen 14 en 17 uur**, onder de nieuwe naam “OVAAL”.

Geen wandel-, fiets-, of zoektocht langs verschillende locaties in Leuven, zoals de vorige edities.

We willen jullie extra verwennen dit jaar! Alle groepen komen samen op 1 locatie: **Park De Bruul in Leuven**.

Daar trakteren we jullie gratis op allerlei proeverijen. Want het centrale thema van de dag is “**We hebben het zout gedeeld**”.

Benieuwd naar de betekenis van die Marokkaanse-Berberse spreuk? Kijk voor de volledige uitleg op onze website <http://grenzenbewegenleuven.be/category/actueel/> En inschrijven kan je via ovaal.leuven@gmail.com.

Deze uitnodiging mag je ruim verspreiden, waarvoor heel veel dank. Van harte welkom!

Warme groeten
Lydia, Voor OVAAL

Lydia Van Hirtum
stafmedewerker – coördinator
zingeving

+32 477 46 27 53

Lydia.vanhirtum@beweging.net
www.beweging.net / 100jaar-
beweging.net

EVEN NAGENIETEN

Pasen

en alles is van ongekende kracht doordrongen.

De aarde krijgt een nieuw gezicht. Het zaad, bestorven in de voren, komt wonderbaarlijk aan het licht. Zelfs als geen mens het zou geloven, dan zouden de bloemen en de bomen verkondigen dat zelfs wat ingeslapen is, toch onbedwingbaar kan herleven.

In al haar kwetsbaarheid mag hoop gekoesterd worden, omwille van die Ene.

Zijn leven was zo onvoorwaardelijk en diep in ons bestaan geworteld dat geen grafsteen zwaar genoeg kon zijn.

Dood reikt niet verder dan de liefde.

Sta op en durf die weg te gaan.

Laat Hem in taal en teken weer herkenbaar worden.

(naar Kris Gelaude)

Dat het licht van Pasen mag komen in onze wereld,

voor allen die uitkijken naar een betere toekomst.

Dat stenen worden weggerold van wat velen liever niet meer willen zien.

Dat woorden mogen gesproken worden om mensen weer op weg te helpen.

God van leven,
breek als een nieuwe lente in ons door,
in onze gemeenschap hier
en in alle gemeenschappen in de wereld.

Dat het zichtbaar mag worden onder ons:

Jezus, levend en wel in ons midden.

Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 16 april 2023
Beloken Pasen

10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pater Leo De Weerdts sj
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 23 april 2023
3e Paaszondag
10 u. Eucharistieviering
Broedenviering eerste communie

Voorganger: Zonopastor Rony Timmermans en Lieven Dries
Lectoren: Kinderen
Zang: Pieter Vanderveken
Muziek: Herman Baumers en Stien Eysermans

SINT-ANTONIUS

Zondag 16 april
2de zondag van Pasen

11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Fons Swinnen SJ
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Hilde Sinap
Homilie: pater Fons Swinnen SJ
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 23 april
Eerste Communie

11 u. viering
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: catechisten
Lectoren: eerste communicanten
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagvieringen om 10.30 u.
zondag 23 april
zondag 7 mei
donderdag 18 mei Hemelvaart
zondag 28 mei Pinksteren
zondag 11 juni
zondag 25 juni

NIEUWSBRIEF ademtocht.be

De liturgiegroep van de parochie krijgt wekelijks van Lieve de viering en mededelingen doorgestuurd.

Ik wens jullie eraan te herinneren dat je op onze website: ademtocht.be nog veel meer kan terugvinden:

- *Wekelijks het parochieblad van Frando
- *De vieringen
- *De veertigdagentijd met Broederlijk Delen
- *Een grote keuze online meditaties tijdens de Vasten
- *Adempauze
- *Acties
- *Petities
- *Podcasts rond God, Geloof, Secularisatie

De website www.ademtocht.be is volledig actueel.
De moeite om een bezoekje te brengen.

Jullie webmaster
Jef Wauters

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Alleen wanneer de geest stil is kan er helderheid zijn. Het hele doel van de meditatie in het Oosten is zo'n staat van geest bijeenbrengen – oftewel om het denken te beteugelen, wat hetzelfde is als voortdurend een gebed herhalen om de geest tot bedaren te brengen. Dit is een van de moeilijkste dingen.

Discipline moet zonder controle, zonder onderdrukking, zonder enige vorm van angst zijn.

Zo'n geest is grenzeloos en dat is de enige waarheid, de enige realiteit.

Geert Van Malderen- vmgeert@te-



lenet.be – Meditatief 263

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote

zaal of in Ademtocht.

Christelijke meditatie Don Bosco voor 2023:

24 april – 8 en 22 mei – 5 en 19 juni – 3 en 17 juli – 7 en 21 augustus – 11 en 25 september – 9 en 23 oktober – 6 en 20 november – 4 en 18 december
Van 20 uur tot 20.30 uur

Katrien Rombouts
GSM: 0498 84 10 43
katrien.rombouts@hotmail.com

Laudate Hominem

muziek van Tavener, Pärt, Lauridsen, de Victoria, de la Hèle, Clemens non papa, Whitacre, Grieg, Tallis, Ticheli, Philips en Vulpius

Koor OrSeCante
o.l.v. Arnout Malfliet

Zaterdag 6 mei 2023 om 20 u
Zondag 7 mei 2023 om 16 u

Sint-Geertruikerkerk, Halfmaartstraat, Leuven
Parkeren: Parking Vaartkom (eerste 4 uur gratis)

Kaarten: € 12 (vvk) / € 15 (kassa)
<http://www.orsecante.be>

OrSeCante (1 woord, drie keer hoofdletter) is een koor uit Leuven. Al meer dan 30 jaar staat het koor onder leiding van Arnout Malfliet. Bij de uitgevoerde muziek is er nogal vaak een voorkeur voor religieuze muziek uit renaissance en barok.

6 EN 7 MEI 2023:
'LAUDATE HOMINEM'

'De mens is de maat van alle dingen' zei Protagoras van Abdeira in de 5e eeuw v.c. En Juan Luis Vives, de Spaans-Brugse filosoof vertelde in de 16e eeuw hoe de mens het pantheon van de goden binnen treedt. In de 21e eeuw leidt deze ongebreidelde expansiedrang tot ongelijkheid en oorlog.

In jonge en oude muziek probeert OrSeCante deze oude en jongere gedachte te verklanken in de vorm van een Laudem, het ochtendgebed van de Kerk, een smacht naar vrede. Muziek van George De la Hèle, Tomas De Victoria, Clemens non Papa en andere oude meesters gaan gepaard met die van Arvo Pärt, Morten Lauridsen, Eric Whitacre, en andere hedendaagse componisten. Het is als een soort gebed van en

voor de mens die of hij wil of niet, maatstaf is van heel veel dingen ... en toch ...De mens van Vetrivius Da Vinci, maatstaf van alle dingen

Laat u betoveren door de schoonheid van een kunst die als ze geboren wordt reeds de dood in zich draagt: muziek!

Lof en bede, α & ω, begin en einde ...
Info en tickets: <http://www.orsecante.be/laudateHominem.php>

PROGRAMMA

OrSeCante zingt o.l.v. Arnout Malfliet een mengeling van oude en hedendaagse muziek:

Gregoriaans: Domine Labia mea aperies
Melchior Vulpius: Domine Labia mea aperies
Gregoriaans: Ecce veniet
Eric Whitacre: Lux Aurumque
Morten Lauridsen: O Nata Lux
Jacobus Clemens non Papa: O magnum mysterium
Peter Phillips: O Quam Suavis Fragment uit Liber Vermell de Montserrat
Thomas Tallis: Te lucis ante termi-

num
Tomas Luis De Victoria: Benedictus
Edvard Grieg: Ave Maris Stella
John Tavener: The Lamb
Georges De La Hèle: Agnus Dei uit Missa 'Praeter Rerum Seriem'
Gregoriaans: Da Pacem Domine
Arvo Pärt: Da Pacem
Frank Ticheli: earth song

ZATERDAG 6 MEI 2023

Concert: 20 uur
Sint-Geertruikerkerk, Halfmaartstraat Leuven. Je kan vier uur gratis parkeren in parking Vaartkom op wandelafstand (600 m). Opgelet: deze parking is niet te bereiken vanuit de Mechelsesteenweg/straat omwille van een 'knip', maar enkel langs de vaartkom. Gebruik je GPS.

ZONDAG 7 MEI 2023

Concert: 16 uur
Sint-Geertruikerkerk, Halfmaartstraat Leuven. Deze zondag is een koopzondag, en dus is parking Vaartkom de eerste vier uur gratis. Zie opmerking hierboven over de bereikbaarheid van deze parking ...

KALENDERBLADJE

Jiddu Krishnamurti spreekt in zijn boek "Bevrijd van het bekende" over het alleen zijn en hoe moeilijk dit is. Ons normale leven kent maar heel weinig alleenzijn. Zelfs al zijn we alleen, dan nog is ons leven tot de rand toe gevuld met zoveel invloeden, kennis, herinneringen aan zoveel belevingen, onrust, ellende en con-

flict, dat onze geest alsmaar doffer en ongevoeliger wordt en routinematig functioneert.

Zijn we ooit alleen? Vaak sjouwen we alle lasten van gisteren mee.

Geert Van Malderen- vmgeert@te-
lenet.be – Meditatief 263

Doen is een betere vorm van praten

BZN

WAT GEBEURDE ER MET HET KAARSVET?



Tientallen en tientallen, zelfs wellicht verschillende honderden kilo's aan gebruikte of oude kaarsen werden de voorbije maanden in parochiekerken in het Leuvense ingezameld om opnieuw te smelten. Hiermee wilde iedereen licht laten schijnen tot in de loopgraven in Oekraïne. Priester Mykola Paliukh, die zelf Oekraïner is, trok met deken Patrick naar de Scheutsite in Leuven waar een gedeelte van deze kaarsenstompjes verwerkt wordt. Ze spraken er een tiental vrouwen die niet bij de pakken blijven zitten.

Het was een vreemd tafellaken dat half over de tafel gespreid lag: een groot net waaraan korte stukjes stof geknoopt waren. Camouflagenetten voor legervoertuigen. Andere arbeid van de vrouwen hier. "Binnenkort zullen we niet witte, maar groene stukjes stof aan de netten moeten knopen. Straks begint het immers te dooien en dan is wit heel opzichtig." Ondertussen wordt er thee geschonken. De vrouwen klinken beheerst en toch heel strijdvast. Julia is de spreekbuis. Zij is de coördinator van de kaarsenactie hier. Ze komt uit de streek van Charkov en Bakhmut. Twee namen die zelfs voor ons de gruwel van de oorlog verbeelden. Ze was al jaren

vrijwilliger om oorlogsleed te helpen lenigen en steun te bieden aan de soldaten. Voor hen begon de oorlog al veel langer. Al in 2014 was er een invasie in hun streek. Nu was ze noodgedwongen met haar drie kinderen gevlucht. Haar man vecht als soldaat aan het front. Zij was dan ook super gemotiveerd om aan deze actie deel te nemen.

Elkaar steunen

Waar en hoe het allemaal begonnen is, is moeilijk aan te geven. In Antwerpen en Brussel werden iets eerder al kaarsen verzameld en versmolten. Oekraïners die in Kessel-Lo wonen verzamelden mee kaarsen voor Brussel. Priester Mykola had ervan gehoord en was goedgeplaatst om kaarsenstompjes te vinden. Hij schaarde zich achter het initiatief. "Wie is dan hier op de Scheutsite begonnen?" De vingers wijzen in de richting van priester Mykola. Hij verbergt zijn gelaat achter zijn handen. Ik herken er verlegenheid in, maar ook blijdschap dat dit initiatief deze mensen bij elkaar bracht. Julia vervolgt. "We waren blij dat we iets konden doen voor onze soldaten aan het front. Zij moeten weten dat zij gesteund zijn. Waarom zouden wij die stompjes naar Brussel voeren

wanneer we hier ook kaarsen konden maken. We gingen bij de verantwoordelijken van de Scheutsite aankloppen en kregen prompt een lokaal toegewezen. We moeten wel netjes werken om niets te beschadigen. Er worden telkens kartons open gespreid waarop we onze werkzaamheden verrichten. Het werd voor ons meer dan kaarsen gieten."

Angelina is vijftien jaar oud. Angelina, de engel! Ze zit in het OKAN-klasje van het H. Hart in Kessel-Lo. Ze toont een bakje met blikken waarin al geribbeld karton in repen recht staat. Ze vervangen een lont. Op de rand van het kartonnen bakje staat 'Kaarsen voor Oekraïne'. "Deze blikken staan klaar om gevuld te worden. Nadien wordt elke lege holte opgevuld met wat soldaten aan het front nog kunnen gebruiken: wat spulletjes voor persoonlijke hygiëne, sticks met balsem om hun lippen tegen de kou te beschermen, wat snoepgoed... Het is allemaal welgekomen. Sommige dingen krijgen we. Andere kopen we aan. We krijgen immers steun uit verschillende hoeken, onder meer van Oekraïners die hier al langer werken en wonen of gehuwd zijn met iemand van de Belgische nationaliteit." Ik vermoed dat het in andere oorlogssituaties niet anders is. Ik herinner mij nog verhalen over mijn grootvader meer dan honderd jaar geleden in de loopgraven aan de IJzer. Toen was elk Rode Kruis-pakket met zulke spulletjes eveneens een welgekomen geschenk van engelen.

De onbekende oorlogsvrouw

"En dan is alles klaar om vervoerd te worden", vervolgt Julia. "Er is een heel netwerk van vrijwilligers dat alles naar West-Oekraïne transporteert. Hier is het nog relatief veilig. Naar de frontlinie toe is het minder evident. Wij zijn alvast blij dat we ons steentje kunnen bijdragen met een twintigtal vrouwen die afwisselend op zaterdag en zondag in dit atelier werken. Onder-

tussen praten wij vaak met elkaar. Dat is op zich al een steun van elk van ons. Want velen van ons leven met de gsm aan de hand, regelmatig kijkend of er een berichtje binnenkomt. Het ontbreekt sommigen aan informatie over directe familie, soms over een echtgenoot. Deze week kreeg iemand het bericht dat haar echtgenoot gesneuveld was. Weet maar zeker dat we allemaal meelevend." Ik ken de vrouw niet maar even krijg ze voor mij het gelaat van het beeld van 'De onbekende oorlogsvrouw' aan het station van Leuven. De vrouwen rond de tafel zijn voor mij niet meer onbekend. Ik ken hun gelaat. Ik ken hun naam: Julia, Anastasia, Yamin, Angelina, Svitlana, Sofia... Ik hoop dat ik hen mag laten aanvoelen hoezeer we hier bij ons meeleven. Maar het hoeft niet. "Wanneer je iets neerschrijft, zeg dan zeker hoe dankbaar we zijn voor alle steun, alle hulp, elk vriendelijk woord en gebaar. Vergeet het niet!"

Postscriptum

Deze plek in Leuven staat bekend als de Scheutsite. In dit voormalig klooster in Kessel-Lo kwamen decennia lang missionarissen van Scheut uit de vier windstreken op rust tijdens of na hun missie. De stad Leuven kocht nog niet zo lang

geleden het gebouw en bijhorend park aan en de site kreeg vlug een onverwachte bestemming. Tal van gevluchte Oekraïners vonden hier onderdak of bekomen hier van oorlogsgeweld, om hopelijk straks weer op te staan en verder te gaan met hun leven. We hopen het voor hen.

Tussen de dozen met stompjes en half opgebrande kaarsen in het atelier liggen verscheidene oude Paaskaarsen. De symbolen die ze sieren, zeggen zoveel voor hen. De pelikaan die zijn jongen voedt met eigen bloed verwijst naar de offers die zovelen brengen; de feniks die uit zijn as herrijst vertolkt de hoop dat hun land uit de pijn nag herrijzen; het kruis verwijst naar zoveel kleine kruisjes van onschuldige burgers of soldaten, op een brutale wijze gedood; de was van deze oude Paaskaarsen zal straks licht en warmte brengen in kille loopgraven. Deze primitieve kacheltjes en kaarsenblikken, met groot hart gemaakt, zullen mij dit jaar met andere ogen naar de Paaskaarsen doen kijken. Mag onze Christus deze mensen laten opstaan uit deze donkere nacht. Mag zijn Licht voor elk van hen schijnen.

deken Patrick Maervoet

bron Kerk en Leuven (editie Leuven)



Vijgen na Pasen



Al heel mijn leven lang ben ik krampachtig overal op tijd. Vast en zeker een gevolg van mijn opvoeding. Vaker zelfs ben ik iets te vroeg, zodat ik nog wat heen en weer drentel op de stoep voor het aanbellen, om de mensen niet te storen in hun laatste beslommeringen voor de afspraak. Omdat veel andere mensen nooit op tijd zijn, heb ik op die manier al heel wat uren verloren.

Maar nu ik ouder word, begin ik stilaan de charmes te zien van een klein beetje te laat komen. Je mist van veel bijeenkomsten en vergaderingen de 'koude start. Je kunt aansluiten als het ijs al gebroken is, de toon al gezet, de sfeer al wat opgewarmd. Het gebeuren wordt daarvoor veel meer instapklaar.

En verder ervaar ik steeds meer hoe leuk het is om dingen te doen waar-

voor het eigenlijk 'te laat' is. Nog eens verstopperje spelen of van een 'lekstok' snoepen. Hand in hand over de stoep huppelen. Met je handen een tunnel graven onder een berg in de zandbak. Ongegeneerd lieve onzin uitkramen tegen een baby'tje. Je teennagels lakken en je lippen stiften in vrolijke kleurtjes. Lezen of een film kijken tot diep in de nacht. En ga zo maar door.

Het is nooit te laat voor vijgen, ook niet na Pasen. Op elk moment van je leven is er overal geluk te rapen en te strooien. Hoe later op de avond, hoe schoner volk en hoe groter plezier. Wie wat langzamer wordt en wat later is, ziet meer wat er echt te zien valt. Want God is er altijd. Hij wacht gewoon tot wij oog voor hem krijgen.

Kolet Janssen

gepubliceerd op www.kerknet.be op 24 april 2022 (<https://www.koletjanssen.be/blog/vijgen-na-pasen/>)

BANKET

Het bestuur van het restauratiefonds van de abdij van Vlierbeek nodigt iedereen uit op een banket ter ondersteuning van de restauratie van de Abdijsite Onze-Lieve-Vrouw-Vlierbeek. De nieuwe projecten zijn momenteel in uitvoering en daar hangt een mooi prijskaartje aan. Het is een constante zorg van ons allen om van onze site een mooie, rustgevende plek te maken. Je kan het restauratiefonds steunen door aanwezig te zijn op het banket dat zal plaatsvinden op **donderdag 4 mei 2023, om 19 uur in het Vrij Technisch Instituut (VTI), Brabanconnestraat 18, 3000-Leuven**

Er wordt een mooi en lekker menu aangeboden voor de prijs van 75 euro. In dit bedrag is een steun van 20€ per persoon voorzien dat gaat naar het restauratiefonds. Wil je graag aanwezig zijn dan kan je het verwachte bedrag overschrijven ten laatste vóór 21 april 2023 op rekening van het Restauratie-



fonds Abdij Vlierbeek, Kessel-Lo, BE31-7340-3281-0055 met vermelding banket 2023 + aantal personen. Het aantal plaatsen is beperkt. Kan je niet aanwezig zijn op 4 mei, maar wil je toch het restauratiefonds steunen? Dit kan door een vrije gift over te maken op bovenstaande rekening met vermelding: 'vrije gift'. Wij danken u hierbij alvast voor uw steun. Meer info te bekomen bij william.cornelist@telenet.be.

SAMANACONGRES OP ZATERDAG 22 APRIL
INSPIRATIEDAG 'WEGEN OP HET BELEID'



Het verdedigen van de belangen van mensen met een chronische ziekte/zorgbehoefte en hun mantelzorgers vormt een essentieel onderdeel van de missie van Samana. Daarom is "Wegen op het beleid" een belangrijk werkpunt om de levenskwaliteit te verhogen van wie aangewezen is op zorg of voor wie (mantel)zorgt. Met in 2024 lokale, regionale, fe-

derale en Europese verkiezingen op het programma nodigen we jullie van harte uit om samen na te denken, mekaar te inspireren over hoe we op deze scharniermomenten kunnen wegen op het beleid en welke speerpunten we samen naar voor kunnen schuiven om mensen met een chronische ziekte/zorgbehoefte en mantelzorgers een hogere levenskwaliteit te geven. Deze dag is

bedoeld voor iedereen die zich aangesproken voelt tot het programma en die zijn steentje wil bijdragen in het wegen op het beleid. Waar en hoe dan ook. Van harte welkom op zaterdag 22 april. **info en programma** website Samana <https://www.samana.be/02/211.35.65> info@samana.be

LEZINGEN EN GESPREKKEN
EXTERNET

DINSDAG 9 MEI
FRANCINE MESTRUM
ARMOE TROEF! GEVEN OF KRIJGEN?
DINSDAG 13 JUNI
CHRISTOPHE BUSCH
ENKELE REFLECTIES OVER WAARHEIDSVerval,
POLARISATIE EN DEPLURALISATIE
COÖPERATIEF **WEIK** CAFÉ

OGROOT ONGELIJK ELKE TWEEDE
DINSDAG 2000
DIESTSESTWEG 97 • KESSEL-LO
WWW.HETGROOTONGELIJK.BE

Houdt je ogen op de sterren gericht en je voeten op de grond

Theodore Roosevelt

Omhels wat naar je toekomst

BZN

Hannah Interculturele Projecten v.z.w.

hannah
yehuey

Beste vrienden,

Hannah is als **kunst-huis** actief sedert eind 2002. Er waren meer dan 70 tentoonstellingen, naast poëzie-avonden, voordrachten en concerten. We hebben ervan genoten, samen met de kunstenaars, de bezoekers, de kopers en de goede doelen waarmee we deelden.

Omwille van gezondheid en leeftijd moeten we over enkele maanden de galerij sluiten. Jammer, want elke activiteit was er een feest. Hannah was een huis waar men mensen kon ontmoeten. Dat was al vanaf de start de bedoeling en dat maakt afscheid nemen zo moeilijk. Er zijn nu nog zoveel kunstwerken te zien en te koop. En dan spreken we nog niet van de verzameling wijnglazen en diverse koffiekopjes meegebracht door vrienden (of gekocht in het Spit). Want ook die kasten moeten leeg. Zestig jaar verzamelen levert mooie stukken op. We hopen er vrienden plezier mee te doen.

Wij nodigen u daarom uit op onze **open week-ends** waar U kan komen snuisteren in de schatten: misschien nog een werk(je) kopen van een Tsjechisch graficus, een Russische-Tsjechische schilder, een Franse keramist of een Praagse beeldenvormer. Of een

bronzen beeld van onze Leuvense Willy Peeters en een krachtige boom geschilderd door Leen Stalmans.

Zoals in het verleden gaat een substantieel percentage van de opbrengst naar een goed doel. Deze keer is dit aan Dokters van de Wereld, een organisatie die o.m. hulp biedt aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De opbrengst van de verkoop van huisraad gaat integraal naar dat doel.

U bent hartelijk welkom. Zoals altijd is er koffie, thee of een sapje (*wijn is ook een sapje*). En daar komt zeker nog een koekje bij.

We wensen kinderen en hun ouders een deugddoende vakantie. En voor ons allemaal een bloeiende lente.

Met vriendelijke groeten,
Leni Creuwels, Andrea Rabijns, Karine Gutschoven, An Dieu en Jan Engelen

De nog open weekends zijn: de zaterdagen 15, 22 en 29 april tusschen 16, 23 en 30 april telkens van **13u30 tot 17u30** of op afspraak: 016 23 85 74

Hannah Interculturele Projecten v.z.w.
Mechelsesteenweg 361
B-3020 Herent

e-mail: leni.creuwels@hannah.be
web: www.hannah.be
tel.: 016 23 85 74

Boven de Berg speelt
Tien voordelen van **De Maretak vzw**, vereniging voor mensen met chronische pijn

Supernova
Regie: Bob Vanderstukken
Een komedie van Benjamin Sercu

Vr 21 april Do 27 april Parochiezaal
Za 22 april Vr 28 april Pellenberg
Za 29 april Za 29 april 20 uur

